

WK Rikken 2026, Toespraak CvK Ida Adema  
Zondag 12 april 2026 in Provinciehuis  
Officiële Opening en Mededeling van Immaterieel Erfgoed

Beste mensen,

- Welkom in ons provinciehuis. Doorgaans het domein van gedreven en professionele ambtenaren en bestuurders...niet zo heel anders eigenlijk dan vandaag dus 😊. Want volgens mij zijn jullie ook tot op het bot gemotiveerd om dit WK te winnen...
- Ik moest het wel even laten bezinken: een wereldkampioenschap rikken. En dat is niet zo gek, want dat jullie hier vandaag zijn – en ik hier vandaag sta – is het resultaat van een uit de hand gelopen hobby van een paar liefhebbers heb ik mij laten vertellen.
- Ontstaan in Corona tijd – toen rikken vooral online werd gespeeld. De gedachte was toen: dit spel is belangrijk als sociaal cement. Dit moeten we in ere houden. Hier moeten meer mensen van meegenieten. En zo ontstond het idee voor een Brabant brede competitie.
- Dat idee is geland. En hoe. Er zitten hier ongeveer 300 mensen in de zaal uit Brabant, Limburg, Zeeland, België en van verder weg. En het mooie is: ik zie een heel gemêleerd gezelschap. Dat is ook het leuke aan dit spel: iedereen kan meedoen.
- Fysieke kracht, conditie of leeftijd zijn niet relevant. Hoewel: een stalen gezicht, een goed geheugen én strategisch inzicht óók weleens topsport worden genoemd.
- Als commissaris van de Koning - en vooral als voormalig burgemeester van Veghel – heb ik heel wat keukentafels, sportkantines en etablissementen gezien waar Brabanders zich vol overgave in de 'misère\*' stortten. Of juichend hun slag\* binnenhaalden. Met een goed praatje\* én een goed maatje\* kom je ver, weet ik ook uit eigen ervaring 😊.  
*(termen uit het rikken)*
- Hoewel ik moet bekennen: bij mij thuis leg ik de troefkaart nooit op tafel... In mijn bestuurlijke leven wél. In figuurlijke zin dan natuurlijk!
- Dan een heel serieuze noot. Want rikken is natuurlijk veel meer dan een hobby of een gezelschapsspel. Onderschat het niet.

- Rikken past bij Brabant. Wij zijn een provincie van samen doen. Van verenigingen, van gemeenschapszin, van tradities die niet in boeken beginnen, maar gewoon... aan tafel.
- Rikken past in die lijn. Dit spel verbindt generaties en gemeenschappen. Het brengt mensen samen aan tafel. Het is een strategisch én een toegankelijk spel.
- Het leert dat je elkaar op de inhoud genadeloos in kunt maken en het tóch samen leuk en gezellig kunt hebben. Veel mensen rikken voor symbolische bedragen. En gaan van 'de pot' samen een dagje weg, een hapje eten of iets anders gezelligs doen. Ook dat is belangrijk.
- Rikken is - kortom - een waardevol sociaal bindmiddel én – blijkt ook vandaag weer - een springlevende, belangrijke Brabantse traditie.
- Al in de jaren vijftig werden rik-competities georganiseerd. In Mierlo bijvoorbeeld, waar in 1955 al fanatiek werd gespeeld. Dus als iemand denkt dat dit een hype is: dat klopt niet. Dit is cultureel erfgoed met een lange adem.
- En dan wil ik toch ook de gelegenheid aangrijpen voor een woord van dank aan de initiatiefnemers van dit WK: de Stichting Rikken. Ontstaan uit rikkvriendengroep 'Kwintet'.
- Mede dankzij het enthousiasme van Jeroen van Esch, Ad van de Laar, Leo Beekmans, Hein van Esch en Iwan van Esch leren kinderen en jongeren rikken, worden toernooien georganiseerd, boeken geschreven en is er zelfs een RikOlympiade.
- Ik sluit af. Ik wens jullie een fantastisch WK toe. En een Bourgondische Brabantse dag met voldoende bravoure en branie om scherp en op hoog niveau te kunnen spelen.
- Veel succes, veel spelplezier én veel winnende slagen toegewenst. Het WK is bij deze...bijna... officieel geopend.
- Want voor het zover is, vraag ik graag de voorzitter van de Stichting Rikken, Jeroen van Esch op het podium.
- Jeroen, ik mag jou bij deze officieel mededelen dat mede dankzij jouw en jullie inspanningen Rikken is opgenomen op de Nationale Inventarislijst van Immaterieel Erfgoed. Een bijzondere eer. Van harte gefeliciteerd (overhandiging 'oorkonde')

Dank u wel.